

Rivercess 18 februari 2019,

Lieve vrienden,

Een hartelijke groet van ons uit Rivercess , Liberia.

Sinds enkele weken zijn we weer terug in ons tweede huis in Liberia. Het land van de tropische warmte, de papaya en de ananassen! De palmbomen en bananen die groeien rondom ons. Dat is mooi, maar niet de eigenlijke reden dat we hier zijn.

Sinds 2009 helpen we de missiepost opbouwen en vanaf 2017 heeft ons verblijf hier ook een andere wending gekregen. Vanuit de Jethro foundation mag Jacob hier pastors trainen die ver weg in het binnenland wonen en daar hun vaak kleine kerkjes leiden. Sommigen hebben van harte de Here Jezus lief, maar hebben weinig opleiding kunnen volgen. Zij zijn erg hongerig naar onderwijs en iedereen vindt het geweldig om hier 6 dagen te zijn. Van ver komen de pastors en 2 van hen hadden zelfs 5 uur gelopen om de missiepost te kunnen bereiken.

De Jethro foundation geeft niet alleen materiaal voor de training, maar ook voeding en transportkosten worden vergoed. De pastors ervaren deze week ook een soort van retraite. Omdat de meesten hier slapen op de missiepost is er voldoende tijd voor onderlinge gesprekken en om de vaak bestaande contacten aan te halen. Jacob heeft hulp gekregen van Sam die ook 2 lessen verzorgd heeft. Daarnaast is Matthew Malachi geweest vanuit Buchanan om de vertaling te verzorgen in Bassa. Hij gaat Jacob helpen bij de tweede training op de missiepost van Gaye Peter. Abraham Kollie was niet aanwezig deze week zoals de vorige trainingen, maar hij heeft voor een vervanger gezorgd.

We kunnen terug kijken op een prachtige week hier op de missiepost waarin de Jethro foundation tot zegen mocht zijn voor 23 pastors! In Rivercess is de totale training nu afgelopen voor deze groep pastors, maar we bidden en hopen dat dit natuurlijk een vervolg mag krijgen zodat een nieuwe groep pastors de training kan volgen in de toekomst.



Jacob is zich deze week aan het voorbereiden op de volgende training in Gaye Peter. De vorige keer waren daar 25 pastors en natuurlijk hopen wij dat zij weer komen voor het tweede deel van de training. Vorig jaar heeft onze vriendin Janet alles geregeld voor de training, zoals eten en zij heeft pastors uitgenodigd. Helaas is zij afgelopen juni plotseling naar de Heer gegaan en we missen haar enorm nu we hier zijn. Zij en haar man David zijn geestelijke kinderen van Hermien en echte steunpilaren in de kerk van Gaye Peter. Zij waren ook het directeurs echtpaar op de missiepost van Gaye Peter. Door dit onverwachte heengaan van Janet is de schok voor David zo groot dat hij niet meer kan wonen op de missiepost. Hij woont nu bij hun dochter in Monrovia. Voordat wij terug gaan naar Nederland willen wij hem graag bezoeken.

In de kliniek gaat het goed onder leiding van Tabitha, de vrouw van Sam. Er is nieuw personeel gekomen omdat Grace, de verloskundige, weg is en ook is er een laborant gekomen die tevens verpleegkundige is. Omdat het laboratorium nog opgezet moet worden is hij een welkome aanvulling op het team. Door Gods genade zijn er steeds weer de juiste mensen. Ik zelf mag helpen in de kliniek; we komen tot de ontdekking dat de kliniek behoorlijk zelfstandig draait. Het is nog steeds een wonder dat God iedere maand voorziet in financiën om een deel van het personeel te kunnen betalen. En dat nu al voor het tiende jaar! Het andere deel van de salarissen wordt betaald door de kleine winst op de medicijnen die verstrekt worden. Maar het is voor veel mensen in deze omgeving bijna niet op te brengen, zij kunnen niet veel betalen. Bijna niemand heeft een baan hier, een enkeling maar. Dan zijn er natuurlijk ook grote gezinnen, ondervoeding en soms ook geen schoon drinkwater. Het onderhoud van de waterpomp gebeurt gewoon niet goed. Geen geld, geen kennis en ook de mentaliteit zijn een aantal factoren waardoor dit mogelijk is.

We zien in de omgeving eigenlijk maar heel weinig progressie, misschien wel achteruitgang zelfs. Na Ebola een kleine opleving, maar nu weer ingezakt. Ook zijn de prijzen veel hoger geworden het afgelopen jaar, zeker voor gewone dingen zoals rijst is de prijs erg gestegen. Dat maakt het leven voor de meeste mensen erg zwaar. Men moet in deze kliniek wel betalen voor medicijnen, maar er ZIJN medicijnen... De regeringsklinieken hebben op dit moment helemaal geen medicijnen meer. We waren erg ontdaan dit te moeten horen. Een pastor die op de training was vertelde dat in de omgeving waarin hij woont helemaal geen medicijnen zijn. Alleen door Gods genade is hij en zijn gezin nog in leven... We vragen ons wel af hoe dit toch mogelijk is. En ons gebed is dan ook: "Heer ontferm U".

Om ons heen overlijden heel veel mensen en dat is soms niet nodig. Mensen gaan te laat naar de kliniek, geen geld of al verkeerd besteed... Gisteren overleed een man door een chronische ziekte, maar zijn familie had hem naar de medicijnman gebracht...

Maar we zijn ook dankbaar dat we hier mogen zijn. En heel bijzonder dat Sam hier ook een aantal weken is. Wat een wonder voor hem heeft God mogelijk gemaakt dat hij naar Nederland kon komen voor de operatie. De toekomst voor Sam hier was anders een rolstoel geweest en de toekomst zeer onzeker ... Sam loopt gewoon rond op slippers!!!

Dank God dat Hij voor dit enorme wonder heeft gezorgd, zowel voor Sam als voor zijn familie. Met Sam hebben wij ook hier een leuk contact, nu niet in ons huis, maar Sam is hier onze buurman, gewoon gezellig bij zijn vrouw en familie.

Sam laat jullie allen hartelijk groeten, zijn Nederlandse broeders en zusters!

Nog 2 weken te gaan en dan vliegen wij terug naar Nederland. Onze 6 weken zitten er dan weer op. Tot nu toe hebben wij een hele goede tijd hier en we zijn dankbaar dat we God ook hier mogen dienen. Maar terug in Nederland willen we graag ons weer praktisch aansluiten bij de Raad van Oudsten van de Ambassade.

Door de app hebben we goed contact, maar dat maakt het meteen lastig: "aandacht hebben voor 2 werelden". Maar dat hoort ook vast bij deze tijd. God is bij ons.

Lieve allemaal. We willen afsluiten met een gedeelte uit de Hebreeën brief. We hebben het vanmorgen gelezen tijdens de devotie die we hebben gehad in de kerk op de missiepost:

"Never will I Leave you; never will I forsake you".

"Jesus Christ is the same yesterday and today and forever".
Hebrews 13: 5b, 8.

Verbonden in Hem, Jacob en Marjolein

(Redactie: Jullie kunnen Jacob en Marjolein volgen op de website van Ben-Nyoh Liberia:
www.ben-nyoh.nl Deze site is nog niet helemaal klaar, maar al wel bruikbaar)